



Stichting "Food For All"

Even (opnieuw?) voorstellen

Medio 2003 werd het bestuur van de Ethiopische Gemeente in Nederland door Novib benaderd of zij wilden nadenken over hoe zij hun broeders en zusters in Ethiopië, die het zoveel slechter hebben dan wij hier in het "rijke" westen, zouden kunnen en willen helpen. Novib en andere hulporganisaties willen de hulp aan noodlijdenden veel meer via hun landgenoten in het westen laten uitvoeren.



Over deze vraag is inderdaad nagedacht en één van de resultaten is de oprichting van de Stichting "Food For All". (FFA)

FFA wil zich richten op de hulp aan de allerarmsten en dat zijn de bedelaars in de hoofdstad van Ethiopië Addis Ababa.

De naam van de stichting doet vermoeden dat het alleen gaat om voedselhulp, maar dat is niet zo. Alleen voeding geven lost maar even iets op. Nee, er moet structurele hulp komen.

De hulp die FFA voor ogen staat is er vooral op gericht om de oorzaak waarom men moet bedelen op te lossen, dus het creëren van manieren om geld te verdienen. Gedacht wordt aan het opzetten van huis-industrietjes of het geven van kleine leningen (met enkele tientallen euro's kan men al een handeltje beginnen!).

Ook het lesgeven aan kinderen, nachtopvang voor kinderen die op straat leven en zich door te bedelen in leven houden, dagopvang

voor kleine kinderen, zodat hun moeders kunnen werken om wat te verdienen etc.

FFA is op dit moment in de fase dat er met de organisatie in Ethiopië die het werk gaat uitvoeren intensief overleg is over de manier waarop e.e.a. concreet gaat worden uitgevoerd.

Wat is er het afgelopen jaar voor elkaar gekomen?

- We zijn een officiële Stichting geworden die staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.
- Er is in juni j.l. een zeer succesvolle Ethiopië-dag geweest, met o.a. een sponsorloop. Deze dag heeft alles bij elkaar bijna € 3.000 voor FFA opgeleverd!
- We hebben een organisatie gevonden in Ethiopië, die het werk zal gaan uitvoeren. Een vereiste voor subsidie is, dat het werk ginds wordt gedaan door een bestaande stichting, organisatie, kerk o.i.d. In ons geval is het de Presbyterian Church of Ethiopia te Addis Ababa.
- Er zijn het afgelopen jaar prachtige giften binnen gekomen.

- We hebben een aanvraag ingediend bij NCDO voor verdubbeling van ons fonds.
- Onze website is een feit! Een bezoekje waard! Adres elders in de nieuwsbrief.
- In september hebben wij met een kraampje op de Vredesmarkt te Vlaardingen gestaan. Dat was een leuke manier om meer bekendheid te geven aan FFA.
- We hebben zelf geïmporteerde Ethiopische artikelen te koop. De opbrengst is voor FFA.
- De uitgave van het boekje "*Hoe bestaat het.....!*", waarvan de opbrengst voor FFA is, heeft inmiddels ruim € 2.900,00 opgebracht! (Nog te bestellen!)
- Er hebben zich donateurs aangemeld, die FFA regelmatig steunen.
- Inner Wheel Club Vlaardingen heeft ons het afgelopen jaar gesteund en ook voor het komende jaar heeft IW FFA als jaarproject gekozen.



Een persoonlijke impressie

Afgelopen zomer had ik het voorrecht om, evenals in 2003, bij onze familie/vrienden in Ethiopië op bezoek te gaan. Zij wonen in Addis Ababa, dus inmiddels heb ik al heel wat van deze wereldstad gezien.

Een indrukwekkende stad. Ook een stad waar je doorlopend wordt geconfronteerd met enorme armoede, bedelaars (vaak gehandicapt) en straatkinderen die geen thuis hebben. Het zien van al die ellende gaf mij nòg meer energie om mij in te zetten voor Food For All, die juist deze allerarmsten wil gaan helpen. Omdat ik toch in Addis was, had ik ook de gelegenheid om kennis te maken met de leiding van de Presbyterian Church of Ethiopia. Dat is de kerk, die het werk van FFA uit gaat voeren. Ik ben erg

onder de indruk geraakt van de zorg en de liefde waarmee zij zich ontfermd hebben over het project, een zorgvuldige studie hebben gemaakt hoe de bedelaars het beste geholpen kunnen worden en met suggesties voor projecten zijn gekomen.

Inmiddels is (e-mail)overleg gaande hoe de hulp concreet uitgevoerd gaat worden. In een volgende nieuwsbrief zult u daar ongetwijfeld meer over lezen.

Franny Treurniet

Het boekje "*Hoe bestaat het.....!*" is nog te bestellen. Maak € 10,00 (of als het boekje opgestuurd moet worden € 11,56) over op postbanknr. 1651601 t.n.v.

F.A. Treurniet-Walraven te Vlaardingen

Zorgt u er voor dat uw adres
op de overschrijving staat?

Nieuwe actie!

Voor degenen onder u die in een straal van ongeveer 10 à 15 km van Rotterdam wonen is er de mogelijkheid om originele Ethiopische (injerra)-maaltijden te bestellen.

Deze maaltijden worden thuisbezorgd.

De netto-opbrengst is uiteraard voor FFA.

Een paar regeltjes:

- bestellen voor minimaal 6 personen;
 - minstens 1 week van tevoren bestellen;
 - kosteloos thuisbezorgd;
 - kosten p.p. € 15,--
- Speciale wensen kunnen vooraf overlegd worden.

**Iets te vieren op een originele manier?
Bestel een Ethiopische maaltijd!**

Telefonisch of per e-mail bij Natnaël Assefa
tel. 06 45 33 85 58
e-mail: nat.assefa@tiscali.nl

Gegevens over FFA

Het bestuur wordt gevormd door:

voorzitter: Ahadu Beza
secretaris: Franny Treurniet
penningmeester: Bereket Mulugeta
vice penningm.: Natnaël Assefa
leden: Adiam Kidane,
Worku Zeleke

Voor meer info is ons adres:

Christoffelkruid 29, 3137 WR Vlaardingen
tel. 010 - 4750757
e-mail adres: info@food-for-all.org
www.food-for-all.org
postbanknr. 4318998
t.n.v. St. Food For All te Arnhem
St. Food For All is ingeschreven bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24355514

Gezocht:

**donateurs, die
FFA met regelmaat willen steunen !**

Ook regelmatige kleine bijdragen zijn welkom!
S.v.p. aanmelden bij het secretariaat.