



food for all

ምግብ ለሁሉም

Stichting die zich inzet voor de allerarmsten in Ethiopië

Nieuwsbrief nr. 27

Zomer 2018



Situatie Ethiopië

Dit is de nieuwe nieuwsbrief van FFA en zoals gebruikelijk willen wij u weer vertellen over onze projecten.

Misschien bent u ervan op de hoogte dat het de laatste maanden erg onrustig is geweest in Ethiopië. Zo erg zelfs dat de noodtoestand werd afgekondigd. Reizen door het land werd absoluut afgeraden en dat is één van de redenen dat wij de projecten niet konden bezoeken. Gelukkig is de noodtoestand inmiddels opgeheven, maar in sommige delen van Ethiopië blijft het nog onrustig. Ook is de stroomvoorziening overal in het land een groot probleem, om van het gebruik van internet maar niet te spreken. Dat maakt het contact met onze project partners vaak erg moeizaam. Er zijn hooggespannen verwachtingen van de nieuwe premier die in februari jl. is aangetreden.

Onze projecten

Als u een regelmatige lezer van onze nieuwsbrief bent, weet u dat FFA op drie fronten actief is: In Addis Abeba werken wij samen met Embracing Hope Ethiopia (EH) en steunen wij het tienerhuis Rehoboth. In Fital, een plattelandsstreek ten noorden van Addis Ababa zijn wij partner van Bright Future Ethiopia (BFE).

Laten we beginnen met

Bright

Future

Ethiopia

In maart jl. kregen we een noodkreet uit Fital dat zij dringend hulp nodig hadden. Wat was het geval?



Door boven genoemde spannende situatie in Ethiopië werden veel mensen uit hun dorpen verdreven en een groep van deze vluchtelingen was door de overheid naar Fital gestuurd met de vraag (lees: opdracht) deze mensen te voorzien van hun eerste levensbehoeften. In een omgeving dus die zelf al straat- en straatarm is. De plaatselijke overheid was met de noodvraag naar BFE gekomen en die speelde de nood weer aan FFA door. Hoewel het niet



meeviel hebben we, na overleg en duidelijke afspraken deze mensen kunnen helpen, deels dankzij de hulp van een fonds, dat we hebben aangeschreven.

Dit is een van de vluchtelingen met haar kindje Sinbona (3 jaar). Sinbona heette voorheen Mamush, maar zijn moeder veranderde zijn naam in Sinbona: "trots op jou". Dit deed zij uit dank aan BFE die haar, zoals zij het uitdrukte, uit de ellende heeft gered en haar en haar kindje weer hoop heeft gegeven. Dit was haar manier om haar dank te uiten.

Intussen gaan onze "gewone" projecten in Fital ook door.



Deze deelnemers van ons ouderenproject hebben zojuist een paar kippen gekregen en niet te vergeten: ook uitgebreide instructies hoe zij ze moeten verzorgen. Het houden van dieren is een goede manier van hulp, want het is veel minder zwaar dan b.v. op het land werken, waar deze ouderen niet meer toe in staat zijn. Wel is jammer dat alles in Ethiopië steeds duurder en duurder wordt en er dus minder kippen uitgedeeld konden worden dan eerder de bedoeling was.



De kinderen van het kinderplicht project worden goed verzorgd. Niet alleen kunnen zij naar school en krijgen zij schoolmaterialen, maar wordt ook hun gezondheid goed in de gaten gehouden en krijgen zij extra voedsel. En dat is nog niet alles. Zij krijgen elke paar maanden een stuk zeep. Ook in Fital weet men hoe belangrijk hygiëne is en dat wordt de kinderen ook bijgebracht.



Embracing Hope Ethiopia

Misschien weet u het nog: dit is Johannis, het gehandicapte jochie dat op het EH-daycare center verblijft. In de vorige nieuwsbrief vroegen we of iemand hem wilde sponsoren omdat hij veel extra hulp en medicatie nodig heeft. Prachtig dat zich diverse mensen meldden en de zorg voor Johannis is nu prima geregeld!



Afgelopen april heeft een groep studenten van “Het Groen”, een middelbare school in Vlaardingen, een studiebezoek gebracht aan Ethiopië. Zij hadden ter voorbereiding van hun bezoek o.a. informatie gekregen van FFA en naar aanleiding daarvan hebben zij in Addis EHE bezocht. Dat bezoek heeft veel indruk op de meiden en hun leiding gemaakt. Zij hadden tassen vol kleding etc. voor de kids meegenomen, waar Alayu uiteraard heel blij mee was!

We stellen weer een moeder van het EHE-project en haar kindje aan u voor:

Dit is **Yenenshe**. Zij kwam 5 jaar geleden vanuit haar geboorteplaats Gojam naar Addis. Ze had een moeilijk leven achter de rug. Haar moeder stierf toen zij 2 jaar was en de vrouw waar haar vader toen mee trouwde mishandelde haar. In Addis werd haar leven er niet veel beter op. Door verkrachting raakte zij zwanger. Bedelend bij een Orthodoxe kerk probeerde zij in leven te blijven. Daar werd zij opgemerkt door een vriendelijke vrouw die zich over haar ontfermde en haar mee naar haar huis nam. Daar werd een week later Yenenshe's baby geboren, Natanael. Omdat het huisje waar de vrouw met haar man woonde erg klein was, moest Yenenshe op zoek naar ander onderdak. Juist op dat moment hoorde zij over EHE en meldde zich daar. Na intensief onderzoek naar haar situatie kon zij hulp krijgen. EHE huurde



een kamertje voor

haar en toen Natanael 4 maanden was kon hij in het Day Care Center worden opgenomen. Inmiddels is Natanael anderhalf jaar en een vrolijk jochie. Yenenshe werkt keihard om voor haar kindje te kunnen zorgen.

Kinderen van grade 3 van de EHE school

"Deel je brood met wie honger lijdt."

Jesaja 58:7



De kids van Rehoboth.

Het is nu het einde van het schooljaar en hoewel nog niet de definitieve resultaten bekend zijn, gaan alle kids over.



Ashalew, de oudste van de groep heeft het derde jaar aan de technische universiteit in Dire Dawa erop zitten. Hij wordt apart vanuit Nederland gesponsord. Zijn studieresultaten zijn prachtig!

Ashalew 2 en Hilina hebben nu de high school afgerond en gaan na de vakantie naar de universiteit. De andere kids zijn, als het goed is, klaar met graad 8, 9 of 10.

Wat is het mooi om te zien dat deze tieners, die een jaar of 12 geleden op straat leefden en volslagen kansloos waren, konden opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving en naar school kunnen!

Hoewel we heel blij zijn met de mooie schoolresultaten zijn er ook best zorgen.

Grote zorgen! Het is heel moeilijk om de financiën rond te krijgen en één van de redenen is dat de huur het komende jaar bijna verdubbelt! Ook de kids brengen natuurlijk steeds meer kosten met zich mee, ook omdat alles in Ethiopië zo schrikbarend veel duurder is geworden.



Wat zouden we graag als FFA méér willen doen dan wij nu al doen! Maar helaas zijn onze middelen beperkt. Nu zou het natuurlijk kunnen zijn dat iemand dit leest en zich aangesproken voelt om wat extra te doen voor Rehoboth. Dat zou fantastisch zijn! Extra hulp zou kunnen in de vorm van een donatie, of een specifiek kind zou gesponsord kunnen worden. Net als Ashalew.

Info kunt u altijd via ons email adres krijgen. We zijn benieuwd!

Dit is **Tenaye** en trouwe lezers van onze nieuwsbrief kennen haar vast wel. Tenaye was deelnemer aan ons allereerste project, dat startte in 2007. Zij kon heel goed leren, maar was helemaal kansloos. Ook omdat zij gehandicapt is. Met sponsors vanuit FFA heeft zij een opleiding voor onderwijzeres kunnen volgen. Doordat Tenaye gehandicapt is, is het voor de klas staan heel zwaar voor haar. Zij heeft een studie opgepakt voor Accountancy en alweer met sponsors via FFA heeft zij deze studie kunnen doen. Dit voorjaar is zij met heel mooie cijfers geslaagd!

Zoals u ziet loopt Tenaye met krukken. Die kreeg zij via FFA. Deze krukken worden door Tenaye uiteraard zeer intensief gebruikt en slijten behoorlijk snel. Zij heeft inmiddels een tweede paar versleten en die hangen met noodschroefjes aan elkaar. Hoog tijd voor nieuwe dus. Omdat kwalitatief GOEDE krukken in Ethiopië nauwelijks te krijgen zijn ben ik weer naar de **Medipoint Caryn Thuiszorgwinkel in Vlaardingen** gegaan en de krukken gekocht. Wat een mooie verrassing toen het personeel van de winkel de krukken wilde sponsoren! Dank voor die mooie gebaar! Ook namens Tenaye natuurlijk!



In het afgelopen half jaar hebben wij weer veel donaties en prachtige giften ontvangen, waar we heel blij mee zijn.

Zonder de hulp van velen die onze stichting een warm hart toedragen zouden we ons mooie werk in Ethiopië nooit kunnen uitvoeren!

Ook de komende tijd hopen we weer op u te kunnen rekenen!

Weet u.....

dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende

presentatie

waarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië en wat "Food For All" daar doet.

Gecombineerd met ons "winkeltje" (verkoop van originele Ethiopische artikelen)

wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard!

Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat

Colofon

interim voorzitter: Hans Treurniet, Vlaardingen
secretaris: Franny Treurniet, Vlaardingen
penningmeester: Natnaël Assefa, Rotterdam
lid: Marijke van Papeveld, Lunteren
Ellodin Taddesse, Schiedam



✉ Christoffelkruid 29, 3137 WR Vlaardingen
T 010 – 4750757
E info@food-for-all.org
www.food-for-all.nl
KvK Rotterdam nr. 24355514

IBAN : NL24 INGB 0004318998 tnv Stg. "Food For All"

Food For All is een ANBI-erkende stichting

Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Stuur ons een mailtje met uw verzoek.

Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn via ons email-adres welkom.