



food for all

ምግብ ለሁሉም

Stichting die zich inzet voor de allerarmsten in Addis Ababa, Ethiopië

Nieuwsbrief nr. 20
zomer 2015

Ontwikkelingen



We zijn nog steeds blij met onze nieuwe partner EHE. (Embracing Hope Ethiopia).

Het gaat heel goed met het project, hoewel er dit voorjaar een ramp dreigde. Een moeder had een medewerker van de dagopvang beschuldigd van ontucht met haar dochtertje. Ondanks dat medische onderzoek uitwees dat dit niet waar was, is zij toch met haar beschuldiging naar de politie gegaan, die dreigde het project helemaal te sluiten. Met veel moeite

heeft de directie het voor elkaar gekregen dat zij dat pas zouden doen nadat er een onderzoek zou hebben plaatsgevonden. Na veel vijven en zessen stemde de politie in. Enige weken later kwam de moeder vertellen dat zij de aanklacht introk. Zij had het verhaal verzonnen. De politie is echter verplicht om toch nog onderzoek te doen, maar maakt daar totaal geen haast mee. De vrouw had EHE aangeklaagd om te proberen een flinke som "zwijggeld" op te strijken, daartoe geprest door haar familie.

Intussen kan het project doorgaan en het gaat heel goed. Men wacht op dit moment op toestemming om de school in september a.s. uit te breiden met "grade 1". Het is spannend of zij die toestemming op tijd krijgen.



De kinderen van de school hebben even pauze.



We stellen een paar moeders die wij helpen aan u voor:

Adanech met Habtamu

Adanech bedelde om wat inkomen te hebben, maar gelukkig kon zij met hulp van EHE een baan vinden. Zij wast kleding en bakt injerra (het nationale voedsel in Ethiopië.) Daarmee verdient zij 250 birr in de maand. Dat is pakweg € 10. Gelukkig heeft zij onderdak bij een familielid en hoeft geen huur te betalen. Zij kijkt uit naar een beter baantje zodat zij zelfstandig kan worden. Onnodig te vertellen dat Adanech heel dankbaar is voor de hulp die zij krijgt van EHE (FFA). Haar zoontje Habtamu zit sinds een half jaar op de EHE school en heeft het er prima naar zijn zin. Zijn gezondheid is er de laatste maanden flink op vooruit gegaan.

Bonetu met Haymanote



Bonetu heeft een veelbewogen leven achter de rug, maar de laatste maanden, sinds zij hulp heeft, gaat het heel goed met haar. Zij heeft een los/vast baantje in een restaurant en zij wast kleding. Zij verdient zo'n 800 birr. (ong. € 32) per maand. Zij is er trots op dat zij haar eigen huur kan betalen, die bedraagt 400 birr per maand. De gezondheid van Bonetu is de laatste maanden flink verbeterd. Dat geldt ook voor haar dochtertje Haymanote. Die is erg leergierig en vindt het prachtig om zowel Engels als Amhaars (Ethiopische taal) te leren.

Mumsday

Twee keer per jaar wordt er door de leiding van EHE een "mumsday", oftewel "mamadag" georganiseerd. Alle mums worden daar voor uitgenodigd en zij komen ook nagenoeg allemaal. Zij en hun kinderen krijgen namelijk ook een maaltijd. Er is tijdens de bijeenkomst gelegenheid voor de mums om vragen te stellen, problemen voor te leggen etc. Verder krijgen zij info en tips.



De maaltijd na afloop van de bijeenkomst smaakt voortreffelijk!

“Deel je brood met wie honger lijdt.”
Jesaja 58:7

Weet u..... dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende presentatie waarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië en wat "Food For All" daar doet. Gecombineerd met ons "winkeltje" wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard!
Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat

Kinderhuis Rehoboth

Op het moment dat dit wordt geschreven is Netsi, de oprichtster en moeder van Rehoboth (zij woont in Londen) bij "haar" kinderen in Addis. Geloof maar dat zij van het bezoek geniet! De kinderen natuurlijk ook! Netsi is tijdens dit bezoek behoorlijk druk geweest met een zoektocht naar een beter huis, want er is dringend behoefte aan meer



ruimte voor de kids nu het allemaal tieners zijn. Maar de huren in Addis zijn schrikbarend. Daarom is in overleg toch maar besloten om het huidige pand op te knappen en zo mogelijk wat uit te breiden met nog een badruimte. Ook de keuken is aan een fikse opknappbeurt toe. We hopen dat er een sponsoring komt voor het geld dat daarmee gemoeid is. Er zijn al contacten met een fonds dat wellicht kan/wil helpen.

Netsi (2^e rij, 2^e van links) te midden van haar kids.

Let op: er wordt gewerkt aan het vernieuwen van onze website, dus binnenkort zal het zeer de moeite waard zijn om de site weer eens te bezoeken!

Tenaye

Degenen die onze nieuwsbrief al langer lezen hebben de naam Tenaye al vaker gehoord. Tenaye was deelneemster aan ons allereerste project dat in 2004 startte. Tenaye is wees en kan heel goed leren. De tante bij wie zij woonde had met veel moeite haar middelbare schoolopleiding kunnen bekostigen, maar voor verdere studie was geen geld. Via FFA hebben we toen een sponsor gezocht en gevonden en kon zij de studie voor onderwijzeres volgen. Sinds 2010 staat Tenaye voor de klas, maar dat is eigenlijk een te zware klus voor haar. Tenaye is gehandicapt, zij heeft een verlamd been, en voor de klas staan vergt heel wat van haar. Zij wilde dolgraag doorstuderen en het is ons gelukt om sponsors te vinden die haar studie bekostigen. Zij volgt een opleiding voor accountant en is nu aan het 2e semester bezig. De studie gaat haar heel goed af. Zij wordt begeleid door Nebiyu (rechts op de foto), de sociaal werker van ons vorige project. Volgens hem zijn haar studieresultaten subliem. Ook met Tenaye's gezondheid gaat het heel goed. Zij had een nare huidziekte, die inmiddels nagenoeg genezen is.



Hoewel Tenaye niet direct onder verantwoording van FFA valt, vonden we het toch de moeite waard om u dit te vertellen over één van de eerste deelnemers aan ons FFA project.

Hartelijk dank

aan ieder die dit voorjaar gehoor heeft gegeven aan onze vraag om gebruikte kinderkleding. Die kleding hebben we meegenomen naar Ethiopië en geloof maar dat men er ginds heel blij mee was! Niet alleen in ons project, maar ook de kinderen in Fital, waar de kleding voor grotere kinderen naartoe ging.



De kleding wordt zorgvuldig uitgezocht en verdeeld



In het voorjaar hebben we weer een zeer geslaagde "EthioSale" gehouden, waar onze mooie Ethiopische artikelen verkocht werden, echte Ethiopische koffie werd gezet en een heleboel gezelligheid te beleven was.

Was u niet in de gelegenheid om onze EthioSale te bezoeken?

Niet getreurd: Onze artikelen zijn altijd te koop en voor info kunt u contact opnemen met ons secretariaat.



Hartelijk dank aan allen die FFA ook in het afgelopen half jaar financieel gesteund hebben, zodat het werk voor de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan. Mogen wij op u blijven rekenen?



Colofon Food For All:

voorzitter: Kees Buitelaar, Sliedrecht
secretaris: Fanny Treurniet, Vlaardingen
penningmeester: Natnaël Assefa, Rotterdam
leden: Marijke van Papeveld, Lunteren
Angeneta Kieskamp
adviseur: Hans Treurniet, Vlaardingen

✉ Christoffelkruid 29,
3137 WR Vlaardingen
T 010 – 4750757
E info@food-for-all.org
🌐 www.food-for-all.org
KvK Rotterdam nr.24355514

IBAN : **NL 24 INGB 0004318998**
t.n.v. St. "Food For All"

Food For All is een ANBI-erkende stichting



*Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?
Stuur ons een mailtje met uw verzoek.
Adres: info@food-for-all.org
Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn op dit adres welkom.*
