



Stichting "Food For All"

Gebeurt er nog wat???

Tja, dat heeft u zich misschien wel afgevraagd, toen de tweede nieuwsbrief zo lang op zich liet wachten.

Maar hier is hij dan: de tweede Food For All Nieuwsbrief, boordevol nieuws.

Want natuurlijk gebeurt er wat! Lees maar:

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

- In het voorjaar hebben we een Ethiopische maaltijd gehouden in de Vredeskerk in Vlaardingen. Met zo'n 40 deelnemers was de opbrengst, inclusief verkochte Ethiopische artikelen netto ruim € 500,-!
- Eveneens in het voorjaar hebben we "Farmers House" organische mest verkocht, waarvan de opbrengst voor 100% voor FFA was. De zakken mestkorrels werden belangeloos geleverd door dhr. Gert van Putten, eigenaar van "Farmers House", die zeer Ethiopië-minded is en op deze manier een steen(tje) wilde bijdragen aan FFA. Opbrengst € 1.900,-! Bedankt Gert!
- NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking Duurzame Ontwikkeling) heeft onze aanvraag voor verdubbeling van ons fonds om grond te verwerven voor het bouwen van een sociaal centrum, gehonoreerd en ons is € 25.000 toegekend!
- Het boekje "Hoe bestaat het.....!" , waarvan de opbrengst voor FFA was, is nagenoeg uitverkocht: ruim € 4.700,- voor FFA!
- In mei, september en december hebben wij met een kraampje op resp. de Vredesmarkt (2x) en op de Kerstmarkt te Vlaardingen gestaan. Dat was een leuke manier om meer bekendheid te geven aan FFA en we hebben Ethiopische hapjes en spulletjes verkocht met een totaal opbrengst van ongeveer € 530,- .
- Onze spiksplinternieuwe folder is op de diverse markten verspreid en we hebben hem met een brief naar zo'n 500 adressen gestuurd. Het resultaat is prachtig: we hebben veel giften gekregen en velen hebben zich aangemeld als donateur.
- Inner Wheel Club Vlaardingen heeft ons het afgelopen jaar opnieuw gesteund en de jaaropbrengst is verdubbeld door Cordaid. Resultaat: € 2.300 voor FFA!
- In november is een Open Huis gehouden bij fam. Treurniet en ook dat was een succes en beslist voor herhaling vatbaar. De opbrengst was maar liefst ruim € 650,-. We kregen die dag ook nog een gift van € 1.000,- van de Service Club van Rotary Vlaardingen. Deze gift zal waarschijnlijk ook door Cordaid verdubbeld worden!



U ziet het: alle activiteiten hebben hetzelfde doel: zoveel mogelijk geld in het laatje krijgen.



Want geld is er nodig!

En dat het geld er komt is een ding wat zeker is. Het geld is er zelfs al en om maar eens een uitspraak van mijn opa te gebruiken: "Het geld is er.... Het moet alleen nog gegeven worden."

Daar vertrouwen we gewoon op.

En daar helpt u ons bij, want we hebben het afgelopen jaar heel veel giften gekregen.

Ook via deze Nieuwsbrief: alle gevers en donateurs heel hartelijk dank!

Opnieuw naar Ethiopië

In januari j.l. ben ik (Franny Treurniet) opnieuw naar Ethiopië geweest.

Niet alleen voor mijn plezier, maar ik ben zeer zeker ook voor FFA geweest. (Voor de duidelijkheid: reizen naar Ethiopië worden voor 100% privé bekostigd en gaan dus niet ten koste van FFA!)

Zoals u waarschijnlijk weet zijn onze contacten met de Presbyterian Church of Ethiopia (PCE)

zeer positief. De PCE is de kerk die het werk van FFA ter plaatse gaat uitvoeren.

Het is de bedoeling dat door FFA hiervoor een sociaal centrum gebouwd gaat worden, waar bedelaars worden opgevangen. Daar wordt hen geleerd in hun eigen levensonderhoud te voorzien door b.v. het aanleren van vaardigheden, zodat zij iets kunnen maken wat te verkopen is. Of misschien zijn zij beter geholpen met een klein krediet, waar zij een handeltje mee kunnen opzetten etc. Dit is ter beoordeling van een sociaal werker ter plaatse, die dit voor de bedelaars die daar evt. voor in aanmerking komen gaat bekijken.

Het sociaal centrum staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een uitgebreider gebouwencomplex. Hans Treurniet van GelukTreurniet Architecten te Vlaardingen heeft geheel belangeloos een master plan gemaakt voor de invulling van het terrein van de PCE. Er is n.l. ook dringend behoefte aan geschikte schoollokalen, (de lokaaltjes die er waren werden door de overheid ongeschikt verklaard en afgekeurd en er zijn onlangs noodlokalen neergezet), bruikbare kantoren, een guesthouse en een nieuw kerkgebouw in plaats van het golfplaten gebouw met aangestampte aarden vloer, dat er nu staat. Het is een plan *zoals het zou kunnen worden*. Maar niet meer dan dat. Het is een voorlopige opzet, waar nog heel wat over gediscussieerd, gedacht en besloten zal moeten worden.

Het is een schitterend masterplan geworden, dat ik in januari gepresenteerd heb aan de leiding van de PCE en de plaatselijke architecte, Rahel Shawl, die e.e.a. uit gaat werken. Binnenkort komt zij met haar voorstel voor de uitwerking.

De realisatie van evt. het gehele masterplan staat uiteraard los van FFA.

Eén ding staat al vast: Als allereerste zal het sociaal centrum gebouwd gaan worden.

We houden u op de hoogte.



Hier ziet u hoe het sociaal centrum met het guesthouse erboven, eruit kan gaan zien.

Actie!

*Jets te vieren op een originele manier?
Bestel een Ethiopische maaltijd!*

Voor degenen onder u die in een straal van ongeveer 10 à 15 km van Rotterdam wonen is er de mogelijkheid om

originele Ethiopische(injerra)-maaltijden

te bestellen.

Deze maaltijden worden thuisbezorgd.

De netto-opbrengst is uiteraard voor FFA.

Een paar regeltjes:

- bestellen voor minimaal 6 personen;
- minstens 1 week van tevoren bestellen;
- kosteloos thuisbezorgd;
- kosten p.p. € 12,--

Speciale wensen kunnen vooraf overlegd worden.

Bestellen:

Telefonisch of per e-mail bij Natnaël Assefa
tel. 06 45 33 85 58
e-mail: nat.assefa@tiscali.nl

Gegevens over FFA

Het bestuur wordt gevormd door:

voorzitter: Ahadu Beza
secretaris: Franny Treurniet
penningmeester: Natnaël Assefa
leden: Adiam Kidane
Konjit Abera

Voor meer info is ons adres:

Christoffelkruid 29,
3137 WR Vlaardingeng
tel. 010 - 4750757
e-mail adres: info@food-for-all.org
website: www.food-for-all.org
postbanknr. 4318998
t.n.v. St. Food For All te Schiedam

St. Food For All is ingeschreven bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24355514

Gezocht:

donateurs, die FFA met regelmaat willen steunen !

Ook regelmatige kleine bijdragen zijn welkom!
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.

Natuurlijk zijn ook eenmalige giften welkom!