

Deze nieuwsbrief is voor een groot deel gevuld met een verslag van het bezoek dat onze secretaris en de adviseur van FFA brachten aan ons project in Ethiopië.

Dat bezoek heeft in november jl. plaatsgevonden, dus het nieuws is heet van de naald.

Het woord is aan Franny Treurniet, secretaris FFA.

Bezoek aan onze projecten



Zoals in onze vorige nieuwsbrief is verteld, hebben we in het afgelopen voorjaar ons laatste 3-jarige project met de Presbyterian Church of Ethiopia (PCE) afgerond en zijn we met een nieuwe partner in zee gegaan: Embracing Hope Ethiopia (EHE).

Het is een goede beslissing geweest om met de EHE als partner verder te gaan.

Het is prachtig dat we in een tijd leven van internet, email en Skype, want dat maakt de contacten heel gemakkelijk.

Tenminste..... als het internet in Ethiopië werkt. Daar ontbreekt het helaas nog weleens aan. Een week zonder internet zitten is in Ethiopië beslist niet vreemd, ook niet in de hoofdstad Addis Ababa. Wat zijn wij hier dan verwend met internet dat het zelden laat afweten.

Hoewel de contacten goed verlopen, gaat er natuurlijk niets boven een bezoek ter plekke om te zien hoe het met ons project, met "onze vrouwen" gaat.

Afgelopen november zijn we dus op bezoek geweest in Addis. Behalve besprekingen met de directie en de leiding van EHE hebben we uitgebreid kunnen rondkijken bij de dagopvang voor de baby's en peuters, op de school die de grotere kinderen bezoeken en bij het atelier waar vrouwen sieraden maken.



De gemaakte kralen hangen te drogen in de zon.



Medihanete heeft zichtbaar plezier in haar werk!

Al met al een onvergetelijk bezoek. Net als bij onze vorige bezoeken waren we onder de indruk van de liefdevolle zorg die de kinderen in de dagopvang krijgen.



Er is ook aandacht voor liedjes zingen en spelletjes doen. De kinderen vinden het prachtig en doen goed mee.

Uitgebreid informeerde de verpleegkundige, die de gezondheidszorg voor de kinderen voor haar rekening neemt, ons hoe die zorg geregeld is en zij liet de dossiers zien waarin de situatie van ieder kind apart wordt bijgehouden. Indrukwekkend!



Trots liet de directeur van het project, Alayu, ons de spaarbankboekjes van de "mums", de moeders in het project, zien. Sparen is



iets wat voor de mums een volslagen onbekend fenomeen was, maar zij zijn verplicht om van hun mini inkomen toch wekelijks wat te sparen. Wat zijn zij

trots als blijkt dat zij na een paar maanden sparen bv. een pan aan kunnen schaffen, die zij hard nodig hebben, maar waar nooit geld voor was.



De school van EHE, die alleen nog bestaat uit LKG en UKG. Dat is wat we bij ons groep 1 en 2 noemen.



Netjes de schoentjes uit voordat de kinderen de klas ingaan. Nou ja, netjes.....

We stellen aan u voor:

Yebrigual

Hoewel het leven voor Yebrigual en haar kindje Yeabsera verre van gemakkelijk is, slaat Yebrigual zich wonderwel door het leven heen. Met het bakken van injerra verdient zij zo'n € 30 per maand. Al betaalt zij meer dan de helft van haar inkomsten aan huur het lukt haar toch om elke week wat te sparen. Zij heeft inmiddels al zo'n 1300 birr (± € 54) op haar bankboekje staan. Yebrigual is heel dankbaar dat zij wordt geholpen en dat haar kindje de dagen op een veilige plek, in de EHE-dagopvang, kan doorbrengen. Yebrigual heeft HIV, maar doordat zij goede medicatie krijgt, wordt zij steeds sterker.



Mintwab en Bitanaya



De meeste deelnemers aan ons project zijn alleenstaande moeders, maar Mintwab is een uitzondering. Zij is de oma van Bitanaya. De dochter van Mintwab, die eerder dit jaar overleed, was kostwinner voor de familie. Mintwab heeft zich over haar kleindochtertje ontfermd. Mintwab tobt met haar gezondheid en heeft geen werk. Omdat zij "te oud" is wil niemand haar in dienst nemen. Er wordt nu door EHE gezocht naar een baan voor haar, zodat zij niet meer hoeft te bedelen om te overleven. Mintwab zag het als een geschenk uit de hemel toen zij met EHE in contact kwam. Haar gezondheid is met sprongen vooruit gegaan door de medische zorg die zij nu krijgt.

Hans en ik waren uitgenodigd op de "family day" die twee keer per jaar wordt gehouden. Dan komen alle mums bij elkaar en zij krijgen informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst duurde de hele morgen en na het vragen stellen en de info kwam een predikant naar voren, die een inspirerende preek hield. Tenminste: we denken dat het inspirerend was, want we verstonden natuurlijk niets van het Amhaars, de voertaal in Addis.

Een aantal van de vrouwen in ons project.



Toen de bijeenkomst bijna was afgelopen, werden een stuk of dertig namen afgeroepen en er kwamen bijna evenzoveel mums naar voren. Het bleken "onze" mums te zijn. De anderen gingen allemaal weg en wij kregen de gelegenheid om met de vrouwen te praten, vragen te stellen en hun verhaal aan te horen. Uiteraard via een tolk. Wat was dat indrukwekkend! We hoorden verhalen die ons diep aangrepen en je realiseert je dan hoe gezegend we zijn dat wij van FFA deze vrouwen kunnen helpen!

Dit was het "huis" waar één van de mums in woonde totdat zij met ons project in aanraking kwam. Intussen is er een beter onderkomen voor haar en haar kinderen gebouwd.



*"Deel je brood met
wie honger lijdt."
Jesaja 58:7*

Weet u..... dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende presentatie waarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië en wat "Food For All" daar doet. Gecombineerd met ons "winkelletje" wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard! Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat



Kinderhuis Rehoboth

Tijdens ons bezoek aan Addis zijn we natuurlijk ook in het kinderkuis Rehoboth geweest. Het was een leuk weerzien met alle tieners en de leiding van het huis.

Het was vooral positief om te merken dat de kinderen veel minder verlegen waren dan de vorige keer. We hadden de vorige nieuwsbrief meegebracht waarin een paar foto's van hen stonden en zij vonden het prachtig! Ook waren ze verguld met de schoenen, kleding en de chocoladeletters die we voor ieder hadden meegenomen.





Eyerusalme is dolblij met haar “nieuwe” schoenen, broek, shirt en..... de chocoladeletter.



Ook Matiyos is maar wàt blij!

Hartelijk dank!

Ook in het afgelopen jaar hebben onze donateurs ons niet in de steek gelaten. We konden ons project bekostigen en daar zijn we dankbaar voor.

Ook mochten we de opbrengst van diverse collecten in kerkelijke gemeentes, een zorginstelling en een ziekenhuis ontvangen. Ook incidentele giften, groot en klein werden op onze bankrekening overgemaakt. Samen met de opbrengst van diverse verkopen, markten en presentaties en niet te vergeten de statiegeldbonnenbussen, kunnen we dit jaar weer met een positief saldo afsluiten. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. We hopen dat we ook in het komende jaar op u kunnen rekenen!



Colofon

voorzitter: Kees Buitelaar, Sliedrecht
secretaris: Franny Treurniet, Vlaardingen
penningmeester: Natnaël Assefa, Rotterdam
leden: Marijke van Papeveld, Lunteren
Angeneta Kieskamp

adviseur: Hans Treurniet, Vlaardingen

Food For All:

✉ Christoffelkruid 29,
3137 WR Vlaardingen
T 010 – 4750757
E info@food-for-all.org
🌐 www.food-for-all.org
KvK Rotterdam nr.24355514
IBAN :
NL 24 INGB 0004318998
t.n.v. St. “Food For All”



Food For All is een ANBI-erkende stichting

*Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?
Stuur ons een mailtje met uw verzoek.*

Adres: info@food-for-all.org

Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn op dit adres welkom.
