

Dertiende nieuwsbrief

December. Zoals gebruikelijk verschijnt dan altijd onze 2e FFA-nieuwsbrief van het jaar.

Er is weer zoveel te vertellen, dat het deze keer zelfs een dubbeldikke editie is.

We hopen dat u de brief met plezier zult lezen en dat u het leuk vindt om op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van Food For All. Maar vooral omdat het werk van ons project in Ethiopië u aanspreekt.

Via ons Social Centre worden kansarme vrouwen geholpen, zodat zij niet hoeven te bedelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Waar die hulp uit bestaat vertellen we u graag.



Ons Social Centre in Karakore

Bezoek Ethiopië – door Franny

Onvergetelijk!

Dat was de rondreis door Ethiopië die we van eind september tot half oktober jl. met een groep van 19 vrienden en bekenden hebben gemaakt.

Op de laatste dag van onze reis hebben we met elkaar een bezoek gebracht aan ons Social Centre (SC).

Wat mij betreft was dit bezoek een van de hoogtepunten van onze reis. Ik vond het heel bijzonder om mijn vrienden te laten zien wat FFA zoal doet in Addis Ababa.

Abera, de projectleider van het SC gaf ons een duidelijke uitleg over het hulpprogramma en de trainingen die de vrouwen op dit moment volgen.



Aan het einde van zijn presentatie werd door één van onze reisgenoten aan Pastor Fikre (president van de Presbyterian Church of Ethiopia, de kerk die ons project uitvoert) een envelop overhandigd met een royale gift voor het SC.

Deze gift was de opbrengst van de inzameling onder de deelnemers van de reis. Prachtig!



Een paar deelnemers van ons reisgezelschap bekeken geïnteresseerd o.l.v. Abera het kippenfarmproject, één van de onderdelen van ons programma om de vrouwen te helpen.

Na onze rondreis is de groep teruggegaan naar Nederland, maar ik had het voorrecht om nog ruim een week in Addis te blijven. Deze week heb ik besteed om het SC, de deelnemers en de trainingen te bezoeken. Daar ben ik erg van onder de indruk geraakt.



Gadissa en Nebbejou, onze sociaal werkers.

Het is prachtig om de inzet van de vrouwen te zien en hoe blij zij zijn dat zij straks, na afronding van hun opleiding, een eigen inkomen kunnen verdienen. Voor henzelf en voor hun kinderen.

Ook ben ik opnieuw onder de indruk geraakt van de inzet en de betrokkenheid van onze projectleider Abera en de sociaal werkers. Zij begeleiden de vrouwen en staan hen met raad en daad bij.

Het totaal aantal vrouwen dat op dit moment een opleiding volgt is 39:

8 kappersopleiding,

5 naai- en borduuropleiding,

5 "sanitation" (douche- en washuis beheer),

9 kippen fokken en

12 (klein)vee fokken.

Alle vrouwen hebben vóór zij aan een specifieke opleiding begonnen een **training "management"** gevolgd. Een duur woord voor een eenvoudige training van enkele weken waarin zij leerden hoe zij een eigen bedrijfje kunnen runnen en hoe zij dat administratief kunnen bijhouden. Alle vrouwen hebben die opleiding met goed gevolg afgerond, waarna zij aan een specifieke opleiding konden beginnen.



Een naai- en borduuropleiding is één van de projectonderdelen. De opleiding is een dagopleiding en de vrouwen zijn nu een paar maanden bezig. Als je ziet wat zij in de paar maanden dat zij nu in opleiding zijn al geleerd hebben, is dat echt fantastisch.

Het is de bedoeling dat de vrouwen die een **naaiopleiding** volgen, straks met elkaar een eigen naaiatelier gaan runnen. De inrichting van dat atelier wordt door het SC bekostigd, maar die krijgen zij in bruikleen. Zij gaan dan iedere maand iets terug betalen aan het SC. Dat is een goede manier om hen te leren met hun inkomsten om te gaan.

“DEEL JE BROOD MET WIE HONGER LIJDT.” *Jesaja 58:7*



*Een onderdeel waar weer een ander deel van de vrouwen een opleiding voor krijgt is **het fokken van schapen en geiten**, het zgn. **city-farm-project**. Dit project loopt ook goed. De timmerman is hier bezig om een stal te bouwen, want binnenkort wordt de veestapel uitgebreid met een paar koeien.*

Dan is er de **opleiding tot kapster**. De vrouwen die de kappersopleiding volgen willen als zij daarmee klaar zijn ook als groep een eigen kapsalon beginnen. Ook voor hen geldt dat zij de inrichting van een salon van het SC in bruikleen krijgen en dat zij die terug betalen. Natuurlijk zijn zij niet verplicht om met elkaar, als groep door te gaan, maar tot nu toe kiezen zij daar zelf voor, dus voor zover mogelijk zal het SC hen daarbij helpen



De deelnemers aan de kappersopleiding hebben zichtbaar plezier in hun opleiding. Zeker als onze sociaal werker Nebbejou eens even zal voordoen hoe je iemands haar moet wassen (waar hij natuurlijk helemaal geen verstand van heeft.....).



Verder hebben we de **kippenfokkerij**. De kippen, 99 stuks, worden uitstekend verzorgd door de vrouwen en zij krijgen er steeds meer handigheid in.

Alleen in het weekend neemt Gadissa de taak op zich om de kippen te voeren en dat vindt hij zo te zien geen enkel probleem.



Tenslotte: het “**sanitation**”-project. Dat is zagezegd een gat in de markt. In de wijk waar het SC is, hebben verreweg de meeste huizen geen waterleiding. Dan is een badhuis, waar je af en toe kunt douchen een uitkomst. En dat kan hier! Voor een klein bedragje kun je een douche nemen (alleen een koude....) of je kleren laten wassen. Op de foto ziet u één van de vrouwen die met haar dochttertje op klanten staat te wachten. Het fenomeen “badhuis” moet nog wat meer bekendheid krijgen, maar we merken dat er steeds meer animo is voor een frisse douche.

Nee, echt luxe zijn de douchecabines niet.....

Schijn bedriegt

Alle vrouwen van ons project die ik ontmoet heb, zagen er best netjes uit en ik vroeg me af of dit nu echt wel de “poorest of the poor”-vrouwen waren: vrouwen, die niet veel anders konden dan bedelen om in leven te blijven.

Ik vroeg het aan Nebbejou en hij beaamde dat deze vrouwen werkelijk straatarm waren en voorheen totaal geen kans hadden. Hij vertelde dat alle vrouwen die in aanmerking leken te komen voor hulp door de sociaal werkers in hun woonomgeving (sommigen hadden niet eens een fatsoenlijk onderdak) bezocht zijn. Vervolgens hebben zij een intensieve intakeprocedure moeten volgen. Daarna werden zij pas toegelaten tot ons project, waarbij zij overigens zelf mochten kiezen wat zij het liefst wilden gaan leren. Ook werd, als dat nodig was, door het SC voorzien in kleding, toiletartikelen, extra voeding etc.

We stellen aan u voor:

Positieve verhalen van mensen met hoop voor de toekomst voor zichzelf en hun families.



Kokebe Abera

Kokebe is door de sociaal werker als één van de eersten uitgekozen om deel te nemen aan ons project 2011. Ze is 38 jaar en leefde onder de allerarmsten in Karakore, de wijk, waar het SC werkt onder de bevolking. Kokebe vluchtte weg van haar familie die haar verstoten had toen zij zwanger bleek te zijn en haar partner haar in de steek liet. Ze leefde alleen op straat, totdat ze in Karakore een huis vond waar ze als bewaakster kon werken en wonen. Daar werd haar zoontje geboren. Hij was gezond en Kokebe pakte alles aan om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit was een zwaar leven met weinig toekomst. Nu is ze aangenomen in het *city farm project*. Na de training, die deze groep heeft gehad,

werkt ze nu 2 dagen per week mee in dit project. Dit doet ze graag en het geeft haar weer uitzicht op een goede toekomst voor zichzelf en voor haar kind.

Gadissa Alemu

U bent de naam van Gadissa, onze sociaal werker, al een paar keer tegengekomen. Zijn verhaal is best bijzonder en daarom stellen we hem graag aan u voor.

Gadissa is 26 jaar. Hij was één van de deelnemers aan het project in 2008/2009. Hij verliet zijn geboortegrond in west Ethiopië, omdat hij daar geen toekomst had. Hij vluchtte naar Gambella waar hij naar de middelbare school ging. Maar ook daar was het leven moeilijk en hij had totaal geen toekomst. Uiteindelijk kwam hij met grote verwachtingen naar Addis Ababa. Ook in Addis was het leven zwaar voor hem. Hij werkte als dagloner, maar begreep niet veel van het leven in de stad. Zijn leven veranderde toen hij in aanraking kwam met de Presbyterian Church. Hij mocht als bewaker werken en werd aangenomen als deelnemer aan het project. Zijn grote wens was om sociaal werker te worden en met de hulp van FFA kon hij een studie sociologie gaan volgen. Intussen is zijn studie zo ver gevorderd, dat hij in dienst is genomen bij ons SC. Momenteel behoort hij zelfs tot de staf van de PCDA-WEEP, want we hebben gemerkt dat hij geknipt is voor het werk. Gadissa heeft weer een toekomst en hij is God en FFA dankbaar voor deze kans.



Activiteiten FFA

Onze dubbeldikke nieuwsbrief is alweer bijna vol en er is niet eens meer plaats voor de activiteiten van FFA. Natuurlijk zijn die er wel! We noemen een prachtige filmavond in september jl., diverse presentaties, de verzorging van Ethiopische maaltijden voor verschillende gelegenheden, de Vredesmarkt etc. etc. De statiegeldbonnenbussen zijn nog altijd actief en hangen op dit moment in 4 supermarkten.

Er zitten nog acties in de pen en daar hoort u later meer van.

Let u op onze website, die trouwens binnenkort vernieuwd wordt.

Weet u dat.....

....Franny voor het FFA-winkeltje weer veel moois heeft gekocht in Ethiopië en als u dit moois wilt zien (en/of kopen!) dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Ook op onze website kunt u onze artikelen bekijken.

Corien Janssen

We zijn heel blij dat wij sinds kort een contactpersoon in Addis Ababa hebben: Corien Janssen. Zij stelt zichzelf aan u voor:



Als je gevraagd wordt een stukje over jezelf te schrijven.....

waar begin je dan? Ethiopië!

Sinds 2007 woon en werk ik in Ethiopië.

Ik verhuisde naar dit mooie land om voor ZOA

Vluchtelingenzorg te gaan werken waarvoor ik destijds twee jaren in Nederland had gewerkt. En na drie maanden hier wonen was ik al helemaal weg van het land, beter gezegd de mensen, de hele cultuur.

Het is een cultuur van samen zijn, van delen, van er voor elkaar zijn als je iemand nodig hebt.

God heeft mij hierheen geleid en ik mag veel van zijn grootheid zien en ervaren, van zijn goedheid en trouw!

En ik ben Hem daar elke dag dankbaar voor!

Momenteel werk ik voor Velocity Dairy Plc als Finance

Manager. Wij zijn een melkverwerkingsfabriek aan het opzetten, 40 km ten noorden van Addis Ababa. Aangezien we nog niet operationeel zijn, zijn er niet voldoende werkzaamheden om een hele werkweek mee te vullen. Vandaar dat ik naast mijn werk veel betrokken ben bij het Change Project, een outreach project waar 16 jongens worden opgevangen die voorheen op straat leefden Dit project gaat uit van BEZA International Church, de kerk waar ik lid van ben.

Een aantal weken terug ben ik met Franny Treurniet bij de projecten van de PCE geweest. Het was mooi om te zien wat voor werk daar wordt verricht en het lijkt me mooi om hier meer bij betrokken te zijn.

*Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen,
laat het ons dan even weten.
E-adres: info@food-for-all.org*

actie – actie – actie – actie – actie – actie – actie – actie – actie – actie – actie – actie

Let op: onderstaande is alleen voor u bestemd als u

niet tot onze donateurs behoort !

Krijgt u er ook weleens genoeg van, van al dat gebedel door goede doelen om toch alsjeblieft geld te doneren? Ik wel.

Toch waag ik het er bij dezen op om u te vertellen dat wij van FFA het bijzonder op prijs zouden stellen als u zich wilt aansluiten bij onze donateurs, die regelmatig ons werk steunen door een geldelijke bijdrage te storten op onze rekening.

Na het lezen van zoveel moois in deze nieuwsbrief bent u misschien wel zo enthousiast dat u dit mooie werk wilt gaan steunen. Dus wat let u?!

Om te laten zien hoe zeer wij het op prijs stellen wanneer u zich opgeeft als donateur, krijgt u van ons een leuke Ethiopische attentie.

Als u onderstaand strookje invult (in blokletters graag), kopieert en naar ons opstuurt kunnen wij u die attentie toesturen. Vergeet u dan niet uw adres te vermelden.

Naam:

.....

Adres:

.....

P.C. en woonplaats:

Ja, ik wil FFA steunen met een regelmatige bijdrage van

€per maand / kwartaal (S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is.)

Ik ontvang graag de toegezegde attentie.

S.v.p. sturen naar info@food-for-all.org

U kunt ons voor bijeenkomsten uitnodigen voor een boeiende presentatie, waarbij wij vertellen en beelden laten zien over Ethiopië en wat "Food For All" daar doet. Gecombineerd met ons "winkeltje" en evt. Ethiopische hapjes wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard! Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Als u binnen een straal van 15 km van Rotterdam woont dan boft u, want.....



**Iets te vieren op een originele manier?
Bestel eens een Ethiopische maaltijd!**

Woont u in een straal van ongeveer 15 km van Rotterdam, dan is er de mogelijkheid om **originele Ethiopische (injerra)-maaltijden** te bestellen.

De maaltijden worden gratis thuisbezorgd.
De netto-opbrengst is uiteraard voor FFA.

Een paar regeltjes:

- bestellen voor minimaal 6 personen;
- minstens 1 week van tevoren bestellen.

kosten p.p. € 12,00
Speciale wensen kunnen vooraf overlegd worden.

Vraag gerust vrijblijvend informatie aan bij het secretariaat

Colofon

voorzitter: Kees Buitelaar, Sliedrecht
secretaris: Franny Treurniet, Vlaardingen
penningmeester: Natnaël Assefa, Rotterdam
leden: Marijke van Papeveld, Lunteren
Angeneta Kieskamp
adviseurs: Hans Treurniet, Vlaardingen
Klaas de Wit, Nieuwerbrug
Ahadu Beza, Addis Ababa
Corien Janssen, Addis Ababa



✉ Christoffelkruid 29,
3137 WR Vlaardingen

T 010 – 4750757
E info@food-for-all.org
🌐 www.food-for-all.org

KvK Rotterdam nr. 24355514

Banknr : 4318998 t.n.v. St. Food For All, te Schiedam

Food For All is een ANBI-erkende stichting